



elektrische rolstoel
de dirktas voorop

in een kraam zie ik
een pocket
de titel is
de beloning
komt later wel

vier bebrilde
amsterdamse oudjes
ik ben gestopt
met de drank
ik wil nog langer leven
ik ben nog jong

brood aan de toeg

3 kilo bout kip



in verpleeghuis de poort zie je van alles zegt
de timmerman die van 11 meter viel
op de bovenste verdieping zijn ze allemaal
85-90 jaar maar ik kan alweer voetballen met
mijn steunkousen

de burgerbuurt
staat op stelten
we eten met
iftar en we
hebben
geveltuinen hier
in oud west

kroon op
indiase kruin

hee daar heb je
heintje dekbed
zegt peter
heintje!!
als ik naar die
mondriaan kijk met
die 2 strepen dan word
ik effe niet goed 'n
ander raakt ervan in
een coma

we leveren
slag om de
iepen en onze
hallen laten
we niet
verknallen



kiwie
sappige
nectarin
klasse
fruit
heel kilo
muizen
80 cent

el tawheed
gaat zo
open
vertellen
de jongens
en mannen
die
wachten



2 jongetjes een
van 8 de ander
12 die is lesbisch
zegt de ene nee
dat noemen ze bi
zegt de jongste
over het meisje
dat achter hen
loopt

daar loopt
een vrouw
in bruine
jas en
grijze
hoofddoek
haar see
buy fly tas
steekt fel
af

voortaan staat in
mijn plee
een borstel in roze
transparante
houder met
fantasiepatroon
de verkoopster
had ook
microfoons en
che guevara shirtjes

kinderwagenfile in de
bosboom toussaint

kom schat we gaan
naar huis de vrouw
spoort haar poedel
aan bij het verlaten
van de winkel van
de slippers

oud west straten van dichterlijke vrijheid

de trotse opa
van het
meisje van 8
in haar witte
koltrui en 3/4
broek met
daaronder
witte laarzen
met flinke
hakken

corrie woont al
haar hele leven in
de buurt elke
ochtend een glas
melk bij café
marktzicht ik sta
niet te liegen ik
spreek de
waarheid ze
kennen me hier
allemaal op de
markt
hee corrie!! hee kanjer!!

vrouw met
paarse
zonnebril en
witte
kapiteinspet
belt mobiel

